

Hofors-Torsåkers Bilkår

Här kan du läsa lite om vad vi i Hofors-Torsåkers Bilkår haft för oss under 2020



:

24 Juni

Riksstämman i år blir förvisso digital och på distans, men förberedelsearbetet behöver inte vara det. Hofors-Torsåkers styrelse ordnade ett 'garden party' med säkerhetsavstånd hemma hos Eva i Hofors för att gå igenom propositionerna inför Riksstämman. Eftersom sommarvädret var på topp blev det en trevlig avkoppling i det gröna. Det var mycket roligt att kunna träffas i verkligheten efter flera inställda aktiviteter och digitala styrelsemöten. Då om inte förr förstår man hur mycket de gemensamma aktiviteterna betyder för sammanhållning och trivsel.



3 Juni

Som ett något försenat evenemang i krisberedskapsveckans hjälpte vi till vid Entré Ungdoms tävling i Hofors där 22 ungdomar och nio ungdomscoacher deltog. Lena hade hittat på ett antal roliga övningar som tända eld, bränna av ett rep på tid, uppskatta måttenheter som tid och längd, koka mat på campingkök snabbast m.m.

Bra väder, trevliga ungdomar och grädda pinnkanelbullar över eld efteråt, vad kan gå fel liksom?

Vi sponsrade priset till vinnande laget, en familjepizza.

Vi i Hofors-Torsåkers Bilkår är stolta över att ungdomarna nu frågar efter oss.

Vi kommer även ställa upp i sommar med lite aktiviteter.







26 Mars

Tusen tack för i kväll alla som var med på plats i lokalen för årets trafikquiz. Och tack alla ni som tävlade hemifrån! Vad roligt det var. Vi är grymma! Och vilka kluriga frågor dom lyckades hitta i år igen. **Charlie Ahlholm** och **Pia** vaknar nog i natt och kommer på vilket ord som gömde sig i alla bokstäver! Och inte tänkte vi på att till svenska bilmärken räknas också Ahlgrens Bilar.

Det blev en bra övning i kommunikation och samordning när så många satt och jobbade hemifrån. Vi får till framtida övningar fundera på vilka chatprogram som hantera ett korsord...

Vi kom på en delad andraplats i år, bra jobbat!



11, 18, 25, 28 Mars

Vår studiecirkel för ungdomar blev mycket lyckad. Vi har kört tre inomhusträffar med teori och praktiska övningar samt en avslutade fältövning i skogen.

Vi startade upp med lite Bilkårens historia. Den bör man faktiskt ha med sig i bagaget tycker vi. Så resonerade vi om hur man klarar sig bäst utomhus på vintern. Vi berättade lite om Bilkårens roll i samhället nu =2020. Lite om våra avtal och våra andra uppdrag, civila och militärt.

Vad finns det för möjligheter om man är ungdom i Bilkåren. Vi visade dels våra egna utbildningar men som medlem i Bilkåren kan man även ta del av de andra frivilligorganisationernas ungdomsverksamhet.

Sedan övergick vi till att prata om hur man klarar sig utomhus under tuffare förhållanden. Klädsel, elda, övriga bra att ha saker och saker att tänka på. Det dök upp en massa vettiga saker och diskussioner. Sen var det dags för ett praktiskt experiment! Vi fick alla gå ut dåligt klädda, d.v.s. inga ytterkläder. Så kom Lena Söderblom ut med en "buff" dränkt i varmt vatten och en varm mössa! Fick ha den blöta buffén på en hand o mössan på en! Det visade tydligt vikten av att se till att vara torr. Så kläder efter väder och ett par extra strumpor i väskan kan vara avgörande. Vi fick även prova att använda buffen i syfte att kyla ner sig. Det är ju väldigt viktigt också när det är hett. Och hur kommer det sig att vattnet i burken känns kallt? Det är faktiskt rumstemperatur på det? Alla tog till sig budskapet och det smakade gott med fika efter detta. Efter fika handlade det om eld och tändmaterial. Vi letade tag på lite youtubeklipp om smarta tändmaterial. 5 ungdomar och 3 ledare deltog.

Så tog vi oss an en utmaning, nämligen: kompassen! Vad är en kompass och hur kan den hjälpa oss?

Alla fick varsitt paracordspänne där det faktiskt sitter en kompass vilket gjorde det mindre dramatiskt att hantera den.

Alla fick göra sitt eget Paracordarmband. Vi kollade en instruktionsvideo, valde färger och riggade, sen behövde vi ladda upp med fika. Under fikat diskuterade vi b.l.a. vikten av vatten! Hur länge klarar man sig utan vatten? Man kan aldrig tjata och påminna för mycket om den biten. Alla har nu fått i uppgift att ha med sig vattenflaska på lördag. Efter fika började då produktionen av paracordarmband. Lite klurigt och knivigt men jätteroligt! Någon även han tillverka en nyckelring. Förutom kompass är det även visselpipa på spännet. Den krävde en gemensam blåsövning med lite visselregler när man är i skogen. Vi övade även på att ta hand om en skadad, lägga förband, heimlichmanövern m.m.

Avslutningsdagen i skogen blev mycket lyckad. Klockan 12 var det samling inför en relativt lång promenad till Storfly med våra ungdomar. Promenaden blev spännande och lärorik då Lena fick berätta en massa spännande efter vägen. Hur räknar man ut hur många år trädet är på en stubbe och hur ska man agera om man står öga mot öga med en björn! Dagens huvudsakliga övning bestod ju av att göra eld. Alla fick tälja små "tändflisor" med kniv och klyva pinnar i olika storlekar med yxa för att mata elden med. Sen fick alla varsit tändstål och tillgång till vår buffé med tändmaterial. Det överlägset bästa var ju

tampongfluffet! Till slut hade vi en rejäl brasa så vi kunde börja tillaga vår trerätters middag. Förrätten bestod av pinnbröd med deg a' la' Lena. Den var magisk, det går inte att beskriva hur bra den var. Alla fick varsin påse med klibbfri perfekt elastisk deg. Lite extrasaltat bregott på det. Varmrätten bestod av pyttipanna i muurikka. Himmelskt gott, den serverades i kåsa. Efterrätten var pricken över i och helt outstanding. Förberedd pajdeg (med äkta smör) till alla och ett varsitt äpple. Hokus, pokus och alla fick göra sin egen paj och lägga på glöden. Serverades med vaniljsås. Det blev stora tabberaset i Storfly då vi gärna åt upp allt som fanns kvar! Dagens slutprov hade påskharen fixat (läs Lena) Först fick alla lära sig att stega en meter. Efter det kom kompassen fram. Var och en fick ett direktiv på grader och antal meter. Lyckades man med det låg där en belöning i form av ett påskägg! Det var en helt underbar dag. 5 ungdomar och 4 ledare somnar med ett leende på läpparna i kväll. Vi gjorde en muntlig utvärdering på plats. Den var så positiv så att vi förmodligen kör en ny cirkel närmare sommaren. Det finns så mycket att lära. Förhoppningsvis har det spridit sig bland ungdomarna så att vi blir ännu fler! Tusen tack till ledarna och ungdomarna för tre fantastiska veckor! Vi längtar till nästa gång vi ses!











17 Mars

Hofors-Torsåkers Bilkårs årsmöte gästades i år av själva generalsekreteraren Eva Blomqvist. Förutom att hon uppdaterade oss med en massa matnyttigt om Bilkåren och lite vad som händer centralt och avtalsmässigt så var en av hennes huvudanledningar till besöket i Hofors att tilldela vår Eva Johnson den välförtjänta titeln "Årets Eldsjäl"! Ett inramat diplom ett stipendium och en ära som slår det mesta! Ett välförtjänt grattis till Eva! Tusen tack Sofie för en underbar tacobuffe och Lena för den mer än smaskiga kakan och för trafikaktiviteterna i form av vägmärkesspelet och tipsfrågor! Alla vann priser med Bilkårstema. Vår hittillsvarande kårchef Anna-Lena avsade sig uppdraget för att i stället bli kassör. Hon efterträds av Rickard 'Peppe' Arousell. Anna-Lena delade ut både årsrattar och förtjänststecken till våra trogna och flitiga medlemmar. Tack till alla medlemmar som kom på mötet trots rådande omständigheter. Och till er som valde att stanna hemma, stor kram till er. Hoppas att vi ses på någon aktivitet under året då det här viruset har ebbat ut.






29 Februari

Tusen tack till alla er som var med och gjorde dagen på året "Blåbärsstoppet" så lyckad! Vårt lockbete "nudda-inte-metallen-för-då-tutar-det-banan" blev en riktig succé. Jag kan lova att alla.. I alla fall de flesta som provade fick blodad tand och ville prova igen o igen o bättra sina resultat! Det passade oss alldeles perfekt för medan några kämpade med banan kunde vi prata Bilkår och krisberedskap med besökarna! Ett väldigt lyckat arrangemang. Vi var väldigt välbesökta denna soliga om än något kyliga dag. Ett lyckat och generöst arrangemang då alla såväl funktionärer som besökare bjöds på både kolbullar och blåbärssoppa! Många föreningar och företag var på plats och det fanns en massa aktiviteter att ta del av. Och allt var gratis denna vasaloppslördag då många förbipasserande passade på att stanna, ta en bensträckare och få både nöjda barn och lite gott i magen. Tusen tack till alla Bilkårister och besökare för en toppendag!



Första Blåbärsstoppet



Värm upp inför Vasaloppet ...
med uteaktiviteter i Hagaparken
Lördag 29 februari kl 11-14



11.45 Gemensam uppvärmning inför Barnens Vasalopps-löpning

12.00 Barnens Vasalopps-löpning

Ponnyridning, tunnbrödsbakning, sopsortera rätt, spana in Vilda Lådan, plantera ett frö, lös kluriga uppgifter med Makertour, tävlingar, ät en kolbulle, smaka blåbärsoppa och mycket mer.

Ta med din hund till Hagaparken och prova på Nose Work och Rallylydnad med Nöjda Nosar.

Alla är välkomna och aktiviteterna är gratis!

Deltagare:

Hofors Lyftarklubb, Gästrik Offroad, Hofors Flugfiske, Hofors Kolare, Hofors Ridsällskap, Haga Trädgårdar, ABF, Gästrik Återvinnare, Hofors Discgolf, Moderaterna, Studieförbundet, Team Sson, Kristdemokraterna, Ludde & Kotten, Kickis Hälsa Inifrån & ut, Gästrik Räddningstjänst, Hagafixarna, Svenska Jägareförbundet, Miljö-När, Nöjda Nosar, 2047, Makertour, Högskolan i Gävle, Hofors-Torsåkers Bilkår

Sponsorer/Tack för hjälpen:

Ovako, Röda Korset Hofors, Hovorshus, Entré Ungdom, Hofors kommun Fritid, Friluftsförbundet, Dagcenter Galaxen, HAIF Skidor

Arrangörer:





– en resurs i tiden!
www.bilkaren.se